

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Η κρίση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και τα μέτρα εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των κυπριακών τραπεζών

31 Μαΐου 2013

ΙΔΡΥΜΑ Β & Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, 106 71 Αθήνα

- ❖ *Γιάγκος Χαραλάμπους, Τεχνικός Σύμβουλος UHY Αχρησ Ορκωτοί Ελεγκτές:*
Μέτρηση των επιτυχιών και αποτυχιών των Υπευθύνων Λήψεως Αποφάσεων

1. Εισαγωγή

Καλούμαστε αγαπητοί σύνεδροι, με εστίαση στο νομικό πλαίσιο, να διαγνώσουμε απολογιστικά τις αιτίες των οδυνηρών αποτελεσμάτων της Κυπριακής κρίσης και ειδικότερα της κρίσης του τραπεζικού συστήματος σε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα => πολιτικού, => νομοθετικού, => εποπτικού => ελεγκτολογιστικού πλαισίου => και κυρίως με τον μοχλό κλειδί της παρούσας κρίσης δηλαδή την εταιρική διακυβέρνηση και διοίκηση (corporate governance and management) των Τραπεζών και του Κυπριακού Δημοσίου.

Κύριος στόχος των συμπερασμάτων μίας οποιασδήποτε επιστημονικής εσπερίδας, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, και εφόσον είναι εφικτό, είναι να προτείνουμε νομικά ή θεσμικά μέτρα ίασης ή βελτίωσης, στο οδυνηρό πρόβλημα της «αλλαγής στη καθημερινή ζωή των Κυπρίων».

Από την αρχή τονίζω ότι αυτά που θα αναπτυχθούν στην Εσπερίδα αυτή δεν αποσκοπούν να θίξουν κανένα, είναι θέματα αρχής και για αυτό ως εισαγωγικό μέρος της παρουσίασης μου προτείνω να ορίσουμε ως αποστολή (mission) λύσης της Κυπριακής κρίσης την προτροπή του δικού μας φιλοσόφου Σωκράτη που μας προτρέπει: *«Ενώ, όταν αποφασίζουμε για κάποιο οικοδομικό έργο ή για τη ναυπήγηση ενός πλοίου, καλούμε τους ειδικούς, αρχιτέκτονες, ναυπηγούς όταν πρόκειται για τα γενικά συμφέροντα της πολιτείας, παίρνουν το λόγο οι πάντες, αν και δεν έχουν σπουδάσει τίποτα σχετικά»*

Με το πνεύμα αυτής της προτροπής/αποστολής (mission) επέλεξα το τίτλο της παρουσίασης μου που είναι η «Μέτρηση των επιτυχιών και αποτυχιών των Υπευθύνων Λήψεως Αποφάσεων».

Για τον ορθολογισμό της ανάλυσης και των απόψεων μου, αντί να χρησιμοποιήσω ως ζυγαριά τις 10 εντολές και συγκεκριμένα:

- το «ου φονεύσης – και σας υπενθυμίζω ότι από έλλειψη σωστής διακυβέρνησης είχαμε χάσει αρκετά άτομα από την έκρηξη στο Ζύγη,
- ού κλέψης – και θεωρώ την μείωση των καταθέσεων στις επηρεαζόμενες τράπεζες εμπίπτει σε αυτή την εντολή καθώς και

- **ού ψευδομαρτυρία** – στην σε εξέλιξη διαδικασία έρευνα της Βουλής και της Επιτροπής Σοφών »

και επαναλαμβάνω αντί να χρησιμοποιήσω τις 10 εντολές, χρησιμοποίησα για την έρευνα της σημερινής παρουσίας μου τις 10 παραμέτρους αποτελεσματικής διοίκησης ή διακυβέρνησης, όπως τις έχει προσδιορίσει ο πολύ γνωστός στα θέματα εταιρικής διοίκησης και διακυβέρνησης Sir Andrew Linkerman.

Κατά τον Sir Andrew Linkerman ο ουσιαστικότερος στόχος ενός ηγέτη σε μία Ανώτατη Διοικητική Ομάδα πρέπει να εστιάζεται στο ομαδικό και όχι ατομικό συμφέρον και κύριος σκοπός του είναι να αφήσει πίσω του ένα αποτελεσματικό λειτουργούντα ζωντανό οργανισμό

2. Δραματοποιοί της κρίσης του Κυπριακού τραπεζικού συστήματος

Οι **δραματοποιοί της κρίσης του Κυπριακού τραπεζικού συστήματος** όπως αναλύεται και από τις ειδικές εκθέσεις, που στη συνέχεια θα αναφερθώ είναι πολλοί. Θα επικεντρωθώ όμως στην Πολιτική Εξουσία, στις Εποπτικές Αρχές και στα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών.

Έμμεσα όμως στην αξιολογική σκέψη μου δεν μπορούν να εξαιρεθούν οι σημαντικότεροι παίκτες δηλαδή οι Μέτοχοι των Τραπεζών, που ως όφειλαν, θα έπρεπε να ελέγχουν τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών που όριζαν.

Οι Καταθέτες, - οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί και δεν γνώριζαν ότι οι καταθέσεις αποτελούν **«Ανώμαλη Παρακαταθήκη»** (και το θέτω ως πρώτο σημαντικό νομικό σημείο που χρήζει διευκρίνισης και επεξήγησης από του νομικούς εισηγητές της Επιστημονικής Εσπερίδας) - τους θεωρώ ως τελευταίους που θα έπρεπε να γνωρίζουν. Ακολουθώντας όμως τις χειρίστες πρακτικές των Κυπρίων, και αναφέρομαι σε αυτούς που είχαν **Καταθέσεις** και παράλληλα αντίστοιχα σε ύψος ποσών **Δάνεια**. Οι Καταθέτες της ομάδας αυτής, περιλαμβάνονται στην αξιολογική μου σκέψη, γιατί με τις πρακτικές τους δημιούργησαν μία εικονική κατάσταση συνόλων ενεργητικών και παθητικών στοιχείων στους Ισολογισμούς των Τραπεζών, που εύκολα δεν μπορούσαν να κατανοηθούν τόσο από την Pimco όσο και Alvarez & Marsal, που ως σύμβουλοι καλέστηκαν να εκφράσουν γνώμη προς την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

3. Εξωτερικοί και Εσωτερικοί παράγοντες

3.1. Στην ενότητα αυτή παραλείπονται οι τίτλοι για χάριν συντομίας. Αρχίζοντας από το πολιτικό περιβάλλον είχαμε την:

3.1.1 Την Κυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου (2003-2008)

Στο κυβερνητικό σχήμα του Τάσου Παπαδόπουλου, το ΑΚΕΛ με τον Δημήτρη Χριστόφια ως πρόεδρο του είχε βασικό πολιτικό λόγο στις αποφάσεις επειδή ήταν ο βασικός συνεργάτης του κόμματος (ΔΗΚΟ) του Τάσου Παπαδόπουλου.

Σε συνολική βαθμολογία η Κυβέρνηση Παπαδοπούλου στους Κύπριους ψηφοφόρους θεωρήθηκε επιτυχημένη. Αυτό επειδή παρουσίαζε **καλούς οικονομικούς δείκτες** που σαν στοιχείο τεκμηριώνεται και από την έκθεση της Κυπριακής Οικονομίας για εισδοχή της Κύπρου στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο του 2008.

Βασικές γεωπολιτικές αδυναμίες, (και άρα χαμηλή βαθμολογία κατά τον πίνακα βαθμολογίας του Sir Andrew Linkerman) που άφησε πίσω της η Κυβέρνηση Τάσσου Παπαδοπούλου, με τις σημερινές ισχύουσες συνθήκες, θεωρούνται:

- η μη επίλυση του Κυπριακού και η απόρριψη του Σχεδίου Ανάν - που υπενθυμίζω όμως ότι απορρίφτηκε μετά από δημοψήφισμα από την πλειοψηφία του Κυπριακού Λαού.
- η έμμεση Προσωπική του ανάμιξη (μέσω του νομικού του γραφείου) στους γειτονικούς μας πολέμους Σερβίας – Κόσοβο κλπ.

Πρόσθετη αδυναμία θεωρείτε, με τα σημερινά δεδομένα, η εισδοχή της Κύπρου στο ευρώ χωρίς την δέουσα μακροοικονομική μελέτη. Η απόφαση αυτή μάλλον βασίστηκε στις προσδοκίες διασφάλισης του Εθνικού χώρου της Κύπρου.

Παρά τα θετικά σημεία διακυβέρνησης της κυβέρνησης του το κόμμα του Τάσσου Παπαδόπουλου απέτυχε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Αυτό αποτελεί ένα αντίστοιχο ερώτημα με αυτό της αποτυχίας της Κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου να επανεκλεγεί παρά τις σπουδαίες του προσπάθειες που σήμερα αναγνωρίζουμε.

3.1.2 Κυβέρνηση Δημητρίου Χριστόφια (2008-2013)

Η Κυβέρνηση Δημήτριου Χριστόφια κέρδισε τις εκλογές με τις μεγάλες προσδοκίες για την επίλυση του Κυπριακού. Ξεκίνησε με οργανωτικές αλλαγές αντικαθιστώντας ένα έμπειρο σε θέματα Διεθνών Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών τον τότε επιτυχημένο Υπουργό Οικονομικών (**Μιχάλης Σαρρής**), με ένα άπειρο σε διεθνή χρηματοοικονομικά θέματα Υπουργό (**Χαρίλαος Σταυράκης**).

Η Κυβέρνηση Δημητρίου Χριστόφια, είχε την ατυχία ο πιο έμπειρος γνώστης της Κυπριακής οικονομίας και επιτυχημένος Κεντρικός Τραπεζίτης ο Δρα **Χριστόδουλος Χριστοδούλου** να εκφράσει την επιθυμία του να συνταξιοδοτηθεί. Στην θέση του ορίστηκε ο κύριος **Αθανάσιος Ορφανίδης** στις 3 Μαΐου 2007, χρόνος έναρξης του οικονομικού κύκλου της παρούσας χρηματοοικονομικής κρίσης. Ο **Αθανάσιος Ορφανίδης** παρέμεινε ως διοικητής μέχρι τις 2 Μαΐου 2012, οπότε αντικαταστάθηκε από τον νυν διοικητή **Πανίκο Δημητριάδη**.

Κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Δημητρίου Χριστόφια (2008-2013) η χώρα παρουσίασε μία φαινομενική ανάπτυξη στις τραπεζικές και συνοδεύουσες με αυτή νομικές και λογιστικές υπηρεσίες,

Σημαντικές αδυναμίες που άμεσα ή έμμεσα αφορούν την κρίση του τραπεζικού συστήματος είναι:

- (α) το γεωπολιτικό θέμα της μη επίλυσης του πολιτικού προβλήματος της Κύπρου.
- (β) η καθυστέρηση λήψης μέτρων στις καθυστερήσεις τακτοποίησης θεμάτων και ατασθαλιών που παρατηρήθηκαν στο Κτηματολόγιο – με κυριότερη αδυναμία την φούσκα των ακινήτων (housing bubble)
- (γ) η αύξηση παροχών ταμείων χωρίς την απαιτούμενη αύξηση εσόδων,
- (δ) τον χωρίς έλεγχο των δημοσιονομικών μεγεθών εσόδων και εξόδων.

Αποτέλεσμα των αδυναμιών και παραλείψεων είναι ότι για δύο χρόνια το Κυπριακό Δημόσιο έμεινε εκτός αγορών και η Κύπρος υπέστη 21 υποβαθμίσεις. Αγνόησε την προτροπή της Κομισιόν από το Δεκέμβριο του 2011 για λήψη δημοσιονομικών μέτρων, αναμένοντας απλώς την παρέλευση του χρόνου μέχρι να παραδώσει την εξουσία σε άλλους.

3.1.3 Κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη

Κατά τον εκλογικό αγώνα δόθηκαν υποσχέσεις «κόκκινης γραμμής». Μετά το ψήφο εμπιστοσύνης σε σύντομο χρονικό διάστημα η Κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη καλείται στην πρώτη συνάντηση του Eurogroup.

Ως Κυβέρνηση, εκ του αποτελέσματος κρινόμενη, κρίθηκε απροετοίμαστη και ασυντόνιστη με τα λοιπά κόμματα. Παρουσιάζεται στην συνάντηση αυτή με Υπουργό Οικονομικών (**Μιχάλης Σαρρής**) που στο ενεργητικό του έχει μία πλατεία διεθνή εμπειρία, στο παθητικό του όμως έχει μια σημαντικότητα αδυναμία ή βάρος (σύγκρουση συμφερόντων), επειδή στο ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε Πρόεδρος της Λαϊκής Τράπεζας.

Σημαντική αδυναμία αποτελεί η ομάδα εκπροσώπησης στη σύσκεψη του Eurogroup. Η Κεντρική Τράπεζα δεν εκπροσωπείται από το νόμιμο Διοικητή της. Αυτό θεωρείται σημαντική αδυναμία συμμόρφωσης σε θέματα ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας και εταιρικής διακυβέρνησης που οι ξένοι Υπουργοί Οικονομικών πιθανολογώ ότι την σημείωσαν με πολύ αρνητικό επίπεδο.

Το ηρωικό ΟΧΙ της Βουλής των Κυπρίων μετατρέπεται σε ένα ΝΑΙ, ημέρα Εθνικής Εορτής (25 Μαρτίου 2013), με αποδοχή από τα κυβερνητικά κόμματα χειρότερους επιβληθέντες όρους διευθέτησης του τραπεζικού συστήματος σε σύγκριση με τους απορριφθέντες από την Βουλή πρώτους όρους.

4. Ο Τραπεζικός χώρος

Ο Κυπριακός Τραπεζικός χώρος αναπτύχθηκε με μελετημένα πρώτα βήματα επέκτασης του στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε με μια άναρχη στρατηγική κοπαδιών (flock strategy), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός των μεγάλων διεθνών παικτών του τραπεζικού χώρου και πιθανότατα σε βάρος της Εθνικής οικονομία της Κύπρου.

Μέσα από ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, της εισδοχής της Κύπρου στην Ευρωζώνη, ιδιαίτερα γεωπολιτικά γεγονότα όπως η διάλυση της Σοβιετικής Ένωση και η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, με την εμπόλεμη κατάσταση που στη συνέχεια δημιουργήθηκε, ευνόησαν και πάλιν (και από την ατυχία των άλλων εμείς οι Κύπριοι

με διάφορα πολιτικά γεγονότα κερδίζαμε) τις Κυπριακές Τράπεζες καθώς και τους Κυπρίους επαγγελματίες λογιστές – νομικοί κλπ.

Σε επίπεδο Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών από την έναρξη της κρίσης, 2007 και μετά παρουσιάζονται συμπτώματα διαφωνιών σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.

Στο εσωτερικό επίπεδο των Διοικητικών Συμβουλίων των Συμμετασχόντων Ιδρυμάτων (Participating Institutions), παρατηρείται από τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ μια ασυνεννοησία. Μεταξύ των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων αναπτύσσονται τάσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας των τραπεζών. Σημειώνω ως π.χ. την αποπομπή του κυρίου Λαζαρίδη από την Λαϊκή Τράπεζα και η οικιοθελής αποχώρηση του κυρίου Ανδρέα Ηλιάδη από την Τράπεζα Κύπρου.

Στο εξωτερικό περιβάλλον οι σχέσεις των Συμμετασχόντων Ιδρυμάτων, των Εποπτικών Αρχών και της Κυβέρνησης, η κατάσταση που επικρατεί είναι η ατονία λήψης αποφάσεων ή ελλείψεις πρωτοβουλιών και συνεννόησης για να λυθούν τα προβλήματα των Τραπεζών και αυτό δεν είναι αιτία έλλειψης νόμων ή θεσμών.

5. Οι Εκθέσεις Συμβούλων

Σημαντικό δεύτερο στοιχείο εξεταστέο από νομικής πλευράς, αφορά τον χρονισμό παράδοσης των εκθέσεων των συμβούλων. Στη έκθεση της Pimco αναφέρεται ο μήνας Μάρτιος 2013, ενώ οι τρεις εκθέσεις της Alvarez & Marsal φέρουν ημερομηνία 26 Μαρτίου 2013. Σημειώνω ότι η ημερομηνία της καταστροφικής απόφασης της Ευρωζώνης είναι η 25 Μαρτίου 2013.

Άρα το ερώτημα που τίθενται είναι με ποία στοιχεία το Eurogroup έλαβε τις αποφάσεις του; Υπήρξαν προσχέδια εκθέσεων που τέθηκαν στην διάθεση των παρισταμένων Υπουργών Οικονομικών – και τα στοιχεία αυτά ήταν σε γνώση της Κυπριακής Ηγεσίας;

Ποία όμως είναι τα ουσιαστικά ευρήματα των εκθέσεων;

5.1 Σύμφωνα με την έκθεση της Pimco, με τις εισαγωγικές επιφυλάξεις (caveats) της, αναφέρει ότι ο Κυπριακός Τραπεζικός χώρος κατείχε ενεργητικά στοιχεία που στο σύνολο τους ανέρχονται σε €143 δισεκατομμύρια.

Η αύξηση του συνόλου αυτών των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών σε συνδυασμό με την ποιότητα των προτύπων δανεισμού, που εστίαζαν κυρίως σε υποθήκες παρά στην ικανότητα δανειζομένων να αποπληρώσουν τα δάνεια είχε ως αποτέλεσμα το μερίδιο των πιστώσεων προς το ΑΕΠ **να αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο οποιασδήποτε συγκριτικά άλλης οικονομίας με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμια Τράπεζας.**

Η προσπέλαση σε **εισροές καταθέσεων εξωτερικού** οδήγησε σε επέκταση των Κυπριακών Τραπεζών ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Σε χαμηλότερο επίπεδο επέκτασης είναι στην Ρωσία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Με κατάληξη τα **δάνεια προς τους δανειζόμενους στην Ελλάδα** να φθάνουν σε ποσοστό 30% του συνόλου των δανείων, με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία Ισολογισμών του Ιουνίου 2012.

Σε ένα θετικό σενάριο εκτίμησης το 40% των δοθέντων στην Ελλάδα δανείων κατέστησαν ως επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσοστό αυτό σε ένα **μη θετικό σενάριο** εκτιμάται από την Pimco ότι αυξάνεται σε 43%.

Η εικόνα των **καταθέσεων του Τραπεζικού Συστήματος**, των Συμμετασχόντων Ιδρυμάτων (Participant Institutions), αντιπροσωπεύεται κατά 40% από καταθέσεις Κυπρίων κατοίκων. Από το υπόλοιπο (60%) του συνόλου 34% αφορούσε μη κατοίκους Κύπρου, 19% Ελλήνων Καταθετών και 70% κατοίκων λοιπών Χωρών.

Η Pimco περαιτέρω στην έκθεση της προσθέτει ότι το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα και οι διαδικασίες δανειοδότησης των Συμμετασχόντων Ιδρυμάτων (PI), που εξετάζονται στην μελέτη, χαρακτηρίζονται από **ιδιόμορφες πρακτικές** που διαφοροποιούν το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα από τα Λοιπά Διεθνή Τραπεζικά Συστήματα.

Οι κυριότερες αδυναμίες, που καταγράφονται στην έκθεση, αφορούν:

- Επικράτηση της πρακτικής Δανειοδότησης με βάση την αξία των υποθηκευμένων στοιχείων
- Χρονικές επεκτάσεις σε Αγωγές κατασχέσεων και Νομικές διαδικασίες
- Αλληλοσύνδεση μεταξύ Δανείων και Ομάδων Δανειζομένων
- Μεθοδολογίες προβλέψεων και Πρακτικές Απομείωσης
- Επικράτηση Διευθετήσεων Προβληματικών Δανείων
- Αναγνώριση ως Έσοδα μη Πληρωθέντες Τόκοι
- Εξάρτηση από τις Διεθνείς Λειτουργίες
- Πρακτικές Δανειοδότησης των Συνεταιριστικών Τραπεζών

Οι Επιφυλάξεις (caveats) της έκθεσης που επηρεάζουν την επαγγελματική υποχρέωση (professional liability) κατά την άποψη μου σε υποθέσεις ορκωτών λογιστών/ ελεγκτών, έχουν λυθεί στα Αγγλικά Δικαστήρια, εις βάρος αυτών των επαγγελματιών.

5.2 Η Alvarez & Marsal συνέταξε τρεις Ανακριτικές Έρευνες που αφορούν: **πρώτον** την Τράπεζα Κύπρου και Τα Ελληνικά Ομόλογα, **δεύτερον** την Τράπεζα Κύπρου – οι Επενδύσεις (Banca Transilvania Investment) και **τρίτον** τις Διασυννοριακές Πράξεις της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου και Μαρφίν.

5.2.1 Τράπεζα Κύπρου και Τα Ελληνικά Ομόλογα.

Ουσιαστική παρατήρηση αφορά την επένδυση σε Ελληνικά Ομόλογα αξίας €2.4 δις που καλύπτουν το σύνολο των κεφαλαίων της Τράπεζας. Τα έγγραφα που εξετάστηκαν δεν καταγράφουν μια σαφή αιτιολόγηση η λογική για αυτή την επένδυση. Από την έκθεση σημειώνεται επίσης το χαμηλό επίπεδο κινδύνου σε Ελληνικά ομόλογα που στις αρχές του 2009 παρέμεινε στο χαμηλό ύψος των €500, ενώ το επίπεδο αυξάνεται σε €1.75 στο δεύτερο εξάμηνο φθάνοντας σχεδόν στο ποσό των €2.4 δισεκατομμύρια στο τέλος του Ιουνίου 2010. Αναφέρεται επίσης στη

ανακοίνωση του κυρίου Κυπρή για την πώληση €1.7 δισεκατομμύρια – ένα πρώτο σημάδι διεκδίκησης της ηγεσίας της Τράπεζας.

Στη έκθεση παρατίθενται επίσης οι καθυστερήσεις των στελεχών, της τράπεζας Κύπρου, να υποβάλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα στοιχεία και οι απαράδεκτες πρακτικές αλλοίωσης στοιχείων προς υποβολή.

Επίσης, με αρνητικά σχόλια παρατίθεται η αντίδραση και ο χειρισμός των εποπτικών αρχών – Κεντρική Τράπεζα και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - λόγω έλλειψης πληροφόρησης για τις συναλλαγές αυτές από την Τράπεζα Κύπρου που αιτιολογήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου από την έλλειψη ικανοποιητικής στελέχωσης της.

Πρόσθετα, παρά τα προκύπτοντα προβλήματα που είχαν σημειωθεί, γίνεται και αναφορά της απόφασης της Τράπεζας Κύπρου να καταβάλει τελικό μέρος 3 σεντς.

5.2.2 Τράπεζα Κύπρου – οι Επενδύσεις (Banca Transilvania Investment)

Η έκθεση αυτή, στο Πίνακα περιεχομένων αναφέρονται 42 σελίδες, στο διαδίκτυο παρουσιάζονται, όμως, οι δέκα πρώτες σελίδες

(http://www.stockwatch.com.cy/media/announce_pdf/April04_2013_BancaTransilvania.pdf)

Στις περιορισμένες προσπελάσιμες σελίδες στο διαδίκτυο, η έκθεση παρουσιάζει μία συναλλαγή, με διαμαχόμενες Ελληνικές Τράπεζες για την κατάκτηση μετοχών τόσο από την Τράπεζα Κύπρου όσο και τον Όμιλο Μαρφίν (Marfin Investment Group) με πρακτικές που δεν συνάδουν στο πνεύμα της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Τραπεζών.

Από τον πίνακα περιεχομένων της έκθεσης συνίσταται η περαιτέρω εξέταση του θέματος.

5.2.3 Διασυνοριακές Πράξεις της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου και Μαρφίν

Στις 2 Ιουλίου 2012, ο Όμιλος Μαρφίν Λαϊκή Τράπεζα εισέπραξαν το ποσό των €1.8 δις από την Κυβέρνηση Κύπρου που απαιτείτο για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, λόγω των ζημιών που υπέστη από τα Ελληνικά ομόλογα και το πορτοφόλιο δανείων της.

Σαν συμπέρασμα, η έκθεση καταλήγει ότι η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου δεν αντέδρασε στη διασυνοριακή συγχώνευση που σαν αποτέλεσμα ήταν η μεταφορά του συνόλου των υποχρεώσεων από την προηγουμένως Ελληνική θυγατρική στη Τράπεζα Κύπρου. Η έλλειψη δράσης εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου αιτιολογείται από την δομή των κανονισμών και της νομοθεσίας της Κύπρου, που υπό την Οδηγία περί Συγχωνεύσεων δεν απαιτείται η έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Με βάση τα ευρήματα της έκθεσης διαφαίνεται ότι οι τρέχοντες κανονισμοί και νομοθεσία δεν παρέχουν ικανοποιητική υποστήριξη στη Κεντρική Τράπεζα Κύπρου να έχει λόγο στις περιπτώσεις μετατροπής των θυγατρικών εταιρειών σε υποκαταστήματα.

Διαφάνεια - Μια καλή εικόνα των διαφόρων χρονικών γεγονότων και δράσεων παρουσιάζεται σε διάγραμμα της έκθεσης.

6. Το μνημόνιο της 12 Απριλίου 2013

Το μνημόνιο προσδιορίζει στις 35 σελίδες του, δράσεις που απαιτούνται να υλοποιηθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015.

Διαφάνεια - Οι δράσεις αυτές είναι σημαντικές σε ένα υποχρεωτικά υποβαλλόμενο περιβάλλον μακράς χρονικής διάρκειας θεωρώ ότι θα οδηγήσει σε ένα αναποτελεσματικό τέλος.

7. Συμπέρασμα

Στα λόγια ενός σπουδαίου Έλληνα οικονομολόγου, περιφραζόμενα για την παρούσα, περίπτωση, η συμμετοχή των καταθετών στο κόστος αναδιάρθρωσης του χρέους των τραπεζών κατά τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών που συμμετείχαν στο Eurogroup θεώρησαν ότι είναι δίκαιον (equitable) και δημιουργεί οικονομία (saving) στα χρήματα των φορολογουμένων.

Ο κίνδυνος ενός πρόσθετου ή μίας νέας μορφής PSI, που σε στενούς κύκλους των Βρυξελλών ψιθυρίζεται για το μέλλον, θα αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού του δημοσίου τομέα της Κύπρου - λόγω των προβλεπομένου αναγκαίου δανεισμού του δημοσίου τομέα που απαιτείται – διαβλέπετε ότι θα οδηγήσει σε διακεκριμένες νομισματικές ανηθικότητες (fiscal profligacy) θεωρώντας ότι μας προστατεύει έναντι των ηθικών κινδύνων (moral hazard) δηλαδή της κατάστασης που μία χώρα αναλαμβάνει τους κινδύνους.

Στην πραγματικότητα όμως η μείωση των καταθέσεων και ο κίνδυνος ενός νέου PSI των καταθέσεων θα έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα (unintended consequences), περαιτέρω εξάπλωση της κρίσης προς μικρές αντίστοιχες σε μέγεθος χώρες με κίνδυνο την κατάργηση ενός ενιαίου ευρώ για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης.

Η ευχή μας είναι η Κύπρος και πάλιν να δημιουργήσει το οικονομικό θαύμα από την σημερινή καταστροφή της.